

# ***SYMPOSIUM***

***Psychoanalyse en memoires,  
het verlangen om te herinneren***



***ARTHUR JAPIN / LEONARD NOLENS***

Provinciaal Hof, Markt, Brugge

11 oktober 2008

Stichting Psychoanalyse en Cultuur  
PSYCHOTHERAPEUTISCH CENTRUM RUSTENBURG BRUGGE  
[www.ptcrustenburg.be](http://www.ptcrustenburg.be)  
© *jan vanriet*

## **VOORAANKONDIGING**

“Het is een merkwaardig gevoel om op zo vergevorderde leeftijd nog één keer de opdracht te krijgen een ‘opstel Duits’ voor het gymnasium te schrijven... Het is opmerkelijk hoe gretig men op het verzoek ingaat, alsof er in de afgelopen vijftig jaar niets bijzonders is voorgevallen. Men is toch in al die jaren oud geworden, staat vlak voor zijn zestigste levensjaar, en zowel de fysieke gesteldheid als de spiegel laten ons ondubbelzinnig weten hoeveel van onze levenskaars is opgebrand...

Het heden leek verduisterd en de levensjaren tussen tien en achttien rezen uit de schuilhoeken van het geheugen op met hun voorgevoelens en dwalingen, hun smartelijke veranderingen en gelukkig stemmende successen, de eerste blikken op een ten onder gegane cultuurwereld, die althans voor mij later een onovertroffen troost in de worstelingen van het leven zou betekenen, de eerste contacten met de wetenschappen, waarbij men meende te kunnen kiezen aan welke wetenschap men zijn - stellig onschatbare - diensten zou bewijzen. En ik meende me te herinneren dat die hele periode vervuld was van het vermoeden van een taak die zich eerst alleen stilletjes aankondigde, totdat ik haar in mijn eindexamenopstel kon kleden in de luid uitgesproken woorden dat ik in mijn leven een bijdrage wilde leveren aan onze menselijke kennis.

Ik ben vervolgens arts geworden, maar eigenlijk toch eerder psycholoog, en kon een nieuwe psychologische discipline scheppen, de zogeheten ‘psychoanalyse’, die tegenwoordig artsen en onderzoeken in nabije en verre, anderstalige landen, in spanning houdt en tot lof en afkeuring aanspoort.”

*Over de psychologie van de gymnasiast.  
Sigmund Freud.*

***zaterdag 11 oktober 2008  
van 09.30 tot 17.15 uur***

Met de medewerking van Arthur Japin / Leonard Nolens

en verder: Marc Franchoo, Joris Gerits, Nicole Minazio,  
Jan Scheffer, Jo Smet en Annelies Van Hees

***Psychotherapeutisch centrum Rustenburg  
Het PTC Rustenburg is een centrum voor residentiële en ambulante  
psychoanalytische therapie gespecialiseerd in de behandeling van  
persoonlijkheidsstoornissen.***

***Stichting Psychoanalyse en Cultuur  
De Stichting Psychoanalyse en Cultuur is een Belgisch-Nederlandse  
vereniging die zich tot doel stelt psychoanalytici en geïnteresseerde  
cultuurwetenschappers met elkaar in contact te brengen.***